

Waarom Galerie De Sterre?

"Omdat ik van kunst hou, als kunstenaar en als liefhebber van andermans creativiteit, omdat ik graag wil dat iedereen kennis kan maken met kunst in zijn uiteenlopende disciplines, omdat ik het interessant en ook nodig vind dat het publiek kennismakt met de kunstenaars, omdat ik het boeiend vind dat er actie en interactie is tussen kunstenaars onderling maar ook met de bezoekers, omdat ik vind dat kunstenaars in hun creatief proces loon naar werken verdienen, daarom, en om nog zoveel meer, richtte ik Galerie De Sterre op".

Concept 2023: Tentoonstelling met glaskunst van Sabine Van Eynde met tweemaandelijks wissel van gastkunstenaar(s).

Open op zondag van 10u tot 19u en steeds mogelijkheid tot bezichtigen na afspraak 0496 99 89 15.

Vrij in en uit.

Waarom de andere aanpak?

Niet elke beslissing is eenvoudig ...

En een dag telt maar 24 uur...

De maandelijkse nocturnes en dito rotatie in exposanten vergen best wat tijd naar planning, organisatie en promotie toe.

De galerie is en blijft uiteraard belangrijk.

Maar mijn passie voor glaskunst is dat ook.

Vandaar de oefening om te komen tot een wat evenwichtigere planning om voldoende ruimte te voorzien om eigen ideeën te realiseren, om het creatieproces via workshops te delen, om opdrachten uit te voeren, om andere opportuniteiten te verkennen.

Dit zal in de praktijk betekenen dat galerie De Sterre vanaf 2023 zal geopend zijn op zondag van 10u tot 19u met tweemaandelijks wissel van de exposanten.

De mogelijkheid om te bezichtigen na telefonische afspraak tijdens andere dagen/uren blijft.