



EXPOSITIE 2023
SEPTEMBER
OKTOBER
SABINE VAN EYNDE
GLASKUNST

SAMEN MET
GASTKUNSTENAAR

FREDDY SEYNHAEVE
SCHILDERIJEN
(EIGEN TECHNIËK)

GALERIE DE STERRE
STERRE STRAAT 122
8680 KOEKELARE

OPEN OP ZONDAG VAN
10U TOT 19U

TIJDENS DE WEEK TE
BEZICHTIGEN NA
TELEFONISCHE AFSpraak
0496 99 89 15

VRIJ IN EN UIT

Freddy Seynhaeve

"Mijn kunst is niet slechts een verzameling creaties maar een levendige en opvallende rode draad die zich prachtig doorheen de weefsels van mijn leven weeft. Als een trouwe metgezel heeft mijn kunst parallel gelopen aan de rijke reis van een mensenleven, een nooit eindigende cyclus van vallen en triomfen. Elke penseelstreek draagt de echo's van mijn eigen ontwikkeling, mijn diepste overpeinzingen en mijn emotionele landschap, allemaal verweven in het kleurrijke canvas van mijn kunstwerken.

Wanneer u mijn werken aanschouwt, kunt u bijna de tijdsreis voelen die ze hebben doorgemaakt. Sommige lijken te zijn doordrenkt met een nostalgisch filter, doordrongen van een tijdloze vintage en retro-charme. Dit verhoogt het mystieke gevoel en wekt een nieuwsgierigheid op die de visuele fascinatie alleen maar versterkt. Het is alsof ze een brug slaan tussen het verleden en het heden en ons uitnodigen om ons onder te dompelen in een wereld waarin herinneringen en hedendaagse bewondering naadloos samensmelten.

Mijn onderwerpen zijn een ware bron van inspiratie en hun veelzijdigheid vormt een

uitnodigende toegangspoort tot verschillende emotionele landschappen. Er is een intrigerende sensualiteit en verleiding die in mijn kunst tot leven komt als een dans die moeiteloos overgaat op het publiek. De visuele esthetiek is slechts het begin van een diepere ervaring - een innerlijke reis - die de kijker uitdaagt om de nuances en betekenislagen te verkennen die onder het oppervlak schuilen.

Verder dan de visuele verlokking is er nog een element dat mijn werken bijzonder maakt: het vermogen om een mysterieus verhaal te proeven. Als u zich verdiept in de kleuren, lijnen en vormen, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een artistieke vertelling die zijn wortels diep in de verbeelding heeft. Elk werk vertelt een uniek verhaal, gedeeltelijk verteld en gedeeltelijk achtergelaten, aan de interpretatie van de toeschouwer. Het is een uitnodiging om deel te nemen aan een onthullende ontdekkingsreis, waarbij de betekenis zich ontvouwt naarmate u zich verder laat onderdompelen in mijn kunstwerken.

U bent van harte uitgenodigd om deze diepgaande ervaring te delen en te ontdekken. Kom en verlies uzelf in de wereld van mijn kunstwerken, een wereld waarin de tijd stilstaat en elk werk een verhaal fluistert dat wacht om door u te worden gehoord."