

MAAND JANUARI 2020

- Arlette Neiryck

Geboren te Nazareth en wonende te Wetteren.

Van opleiding decor en binnenhuisinrichting.

Schilderijen in acryl en gemengde techniek.

Toen ik haar leerde kennen merkte ik meteen haar positieve ingesteldheid op.

Ze is een vrijgevochten en ontzettend gepassioneerde vrouw met een fascinerende levenservaring.

Geloof me vrij, haar palmares is te lang om hier uiteen te zetten.

Ze omschrijft zichzelf en haar werken als volgt:

“ Alles wat ik ervaar in mijn “ZIJN” staat in een doek te lezen ...

Vele jaren zijn voorbij gevlogen, niet wetende dat alles zo snel zou gaan.

Ondertussen zijn er meer dan 47 artistieke jaren voorbij gegaan.

Mijn muze, mijn passie, mijn “komaan doe het”, mijn leven.

Dit alles heeft mij altijd veel vreugde gegeven.

Met het universum als partner en inspiratiebron, creëer ik spontaan.

Een andere dimensie, dankbaar en voldaan”



- Erwin David

(dAS Metaal Art) is afkomstig van Snaaskerke waar hij opgroeide in een creatief gezin.

Hij is autodidact en pas een zevental jaar bezig met metaalkunst.

Hij recycleert ijzeren afgedankte materialen en zet ze om naar abstracte kunstwerken.

Soms moet je goed kijken en zie je een dier, een plant of geheel iets anders, toch zijn de materialen waaruit ze zijn ontstaan nog herkenbaar.

Niet iedereen ziet het zelfde, het is net de bedoeling om je fantasie te laten werken en meestal komt er een gesprek of een gedachte naar boven.

Erwin is erg gepassioneerd bezig met zijn kunst en dat is merkbaar in zijn sculpturen.

Ze komen tot zijn recht zowel in het interieur als buiten in de tuin.

Momenteel maakt hij ook lampen en luchters uit allerlei recuperatie materialen en werkt hij bovendien samen met zijn echtgenote Manuela.

Zij is beginnend keramiste en de combinatie van roest ijzer met keramiek is opvallend en verrassend.

Hij mag rekenen op een cliënteel uit binnen – en buitenland die zijn kunst weten te appreciëren.

“De kunst is kunst te maken...iets anders dan anders...geniet ervan...”

